



Child Support Nepal



## Nieuwsbrief december 2020

*Het is alweer bijna kerst...*

Helaas zullen de kerstdagen er voor velen van ons anders uit gaan zien dan we gewend zijn.

### *Kerst en Oud&Nieuw in Nepal*

In Nepal vieren ze tegenwoordig ook Kerst en Oud & Nieuw. Niet zoals we dat in Nederland gewend zijn maar het zijn wel officiële vrije dagen geworden. Dit is best bijzonder want Nepal was tot 1952 een gesloten land waar geen enkele andere godsdienst dan het Hindoeïsme werd getolereerd. De laatste jaren is het Christendom explosief gegroeid en inmiddels leven er naar schatting zo'n 2 tot 2,5 miljoen Christenen in Nepal. Maar ook in Nepal zullen de mensen dit jaar niet bij elkaar kerst vieren.



### *Geen werk betekent geen inkomen*

Het aantal coronabesmettingen nam in oktober in Nepal fors toe maar gelukkig is de daling weer ingezet. Ook in Nepal weet men nog niet precies wanneer het mogelijk is voor de bevolking om zich te laten vaccineren en in welke volgorde dat zal gaan gebeuren. De financiële situatie wordt ondertussen voor veel Nepalezen steeds slechter. De Wereldbank heeft aangegeven dat waarschijnlijk één derde van de bevolking in Nepal inmiddels onder de armoedegrens leeft. Sociale vangnetten zijn er simpelweg niet. Geen werk betekent geen inkomen.

De prijzen van producten stijgen en zelfs de huren worden verhoogd. Iedereen lijdt onder de pandemie. Onze begeleiders in Nepal ondersteunen en helpen de kinderen van ons project en hun families waar dit nodig is. We weten nog niet wanneer de scholen weer open gaan. Al onze kinderen zijn momenteel gelukkig gezond. Er is regelmatig contact en toch is alles zo anders. De kinderen horen fysiek naar school te gaan, plezier met elkaar te beleven en geen zorgen te hebben.

### *We kijken vooruit*

Het jaar is bijna voorbij. Een jaar dat we niet snel zullen en kunnen vergeten. Verwachtingsvol kijken we naar 2021. Een jaar waarin hopelijk een einde komt aan de wereldwijde strijd tegen Corona. Ook in Nepal, een land dat in de afgelopen jaren vaker zwaar is getroffen door humanitaire rampen, zal hoopvol vooruit worden gekeken naar een nieuw jaar.

*Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021*

