

Child Support Nepal

Beste lezer,

Eind april was het eindelijk zover. Er kon weer een bezoek aan Kathmandu, Nepal worden gebracht! Het was een **geweldige reis vol indrukken en emoties**. Het was heel fijn om alle kinderen weer te zien en dan vooral de ontwikkelingen die ze de laatste jaren hebben doorgemaakt. Er is **veel dank** voor Pragati en Niken die als begeleiders van het project al 16 jaar voor de kinderen klaar staan.

Funpark

De dag na aankomst hebben de kinderen van het project vrij van school. Een mooie gelegenheid om er met z'n allen op uit te gaan! We vertrekken eerst met een bus naar een Funpark. De jongeren vermaken zich in een indoor speeltuin en de oudere kinderen vermaken zich in het reuzenrad, een kleine achtbaan en een snel draaiende kermisattractie. In de loop van de middag gaan we naar een restaurant voor een uitgebreide warme lunch. Het was een hele leuke dag, de kinderen hebben veel lol gehad en ze hebben heerlijk gegeten!



Nieuwsbrief juni 2022



De dagen erna worden er bezoeken gebracht aan de school en alle kinderen van het project worden thuis bezocht. Met ouder(s)/verzorger(s) wordt gesproken over de voortgang van het kind (op school en in ons project) en over de thuissituatie.

Welkom!

De afgelopen tijd zijn er aanmeldingen van nieuwe kinderen binnengekomen. Tijdens ons bezoek aan Nepal zijn we bij deze kinderen thuis geweest en hebben we gesproken met de ouder/verzorger en met het kind zelf. Het zijn vaak schrijnende situaties waarin deze kinderen zich bevinden..



Child Support Nepal



Zo kwamen we ook bij **Diamond** thuis. Hij is 4 jaar en woont met zijn moeder in een kamer van beton van circa 10m². Er lag alleen een dun matras op de grond en er stond een 2-pits kooktoestel. Ook stonden er een paar plastic tassen met al hun spullen, verder niets.

Het was meteen duidelijk; er moest hulp komen en dit is precies de reden dat Child Support Nepal bestaat. Diamond gaat inmiddels naar school in een schooluniform, met een rugzak en schoolboeken! De woonruimte is voorzien van vloerbedekking, een bed en een kast.

Ook verwelkomen we Ishna, Suyog en Krishala in het project.



Ishna is 12 jaar en een intelligent meisje. Ze woont samen met haar moeder in een kamer achter een naaiwinkeltje. Haar moeder is naaister (in loondienst). Ishna was eerst erg verlegen, ze bloeit nu steeds meer op. Op school doet ze het goed.



Suyog is 9 jaar (2^e van rechts) en woont met zijn zwaar gehandicapte broer en vader en moeder in een klein huisje.

Zijn moeder werkt als hulp in de huishouding en zijn vader heeft een baan in het casino. Helaas is gedurende de afgelopen twee jaar het casino gesloten geweest en nu nog steeds. Dit betekent dan ook geen salaris voor vader. Er is geen hulp voor de gehandicapte broer en dit maakt het leven voor dit gezin erg zwaar. Suyog gaat inmiddels naar school en dat gaat goed!



Krishala (rechts op de foto) is 11 jaar oud. Haar vader was taxichauffeur maar kan zijn beroep niet meer uitoefenen. Hij heeft een ongeluk gehad waardoor hij niet meer goed ziet. De moeder werkt als hulp in de huishouding. Krishala gaat naar school en kan het goed vinden met de andere meiden in het huis.

De dagen zijn voorbijgevlogen en er wordt terug gekeken op een prachtige en productieve reis. Opnieuw is goed duidelijk geworden dat we met de stichting echt een verschil kunnen maken voor de kansarme kinderen in Nepal.

Donateurs, ontzettend bedankt dat jullie dit goede werk al vele jaren mogelijk maken!